



Een kijkje achter de schermen: De huisarts en de laatste levensfase

Als huisarts staan we dicht bij de mensen in Vinkel. Ook of misschien wel juist in de laatste levensfase. Een intense fase van het leven, vol emoties. Soms met vragen en keuzes. Het is een tijd waarin begeleiding, begrip en antwoorden belangrijk zijn. Zowel voor de patiënt als hun naasten.

Lezing laatste levensfase en levensbeëindiging.

Op donderdagavond 27 maart willen we samen met u stilstaan bij de laatste levensfase en keuzes die daarbij komen kijken. Eén van de onderwerpen waar we deze avond dieper op ingaan is 'euthanasie'. Wat betekent euthanasie? welke regels en voorwaarden zijn eraan

verbonden? Is euthanasie altijd een optie?

Euthanasie roept veel vragen en emoties op, ook voor ons als artsen. We delen graag hoe wij deze ingrijpende beslissing beleven. Welke impact het heeft op patiënten en op ons als mens?

Naast euthanasie willen we stilstaan bij andere mogelijkheden om een waardig afscheid mogelijk te maken. Zoals 'palliatieve sedatie', of 'bewust stoppen met eten en drinken'. Sterven hoeft geen medische handeling te zijn; veel vaker kiezen mensen ervoor het natuurlijke proces te laten verlopen. Ook in die situatie zijn we er om te begeleiden en te ondersteunen.

Met deze avond hopen we helderheid te bieden over de keuzes en mogelijkheden. We willen ruimte creëren voor de vragen en gedachten die in ons dorp leven. Graag gaan we het gesprek over levenseinde met u aan.

Komt u ook?

We hopen u te zien op 27 maart in 't Zijl. De zaal is open vanaf 19.00 uur, om 19.30 uur beginnen we. De avond is kosteloos, maar aanmelden is wel nodig. Dit kan via Jose van der Doelen (Tel: 06-15506253 of Email: amuzesvinkel@gmail.com).

*Janneke Bressers en Nicole Loonen
Huisartspraktijk Vinkel*