

Beste plofkrakers, u zijt bedankt!

4.10 uur

Een vrouwenstem: 'goedenacht, u spreekt met politie Noord-Brabant. Bent u de huisarts in Vinkel?' Ik ben nog slaapdrongen maar een raar gevoel in mijn onderbuik bekruipt me. 'Heb ik een diagnose gemist? Wie is er gereanimeerd? en uiteindelijk overleden? Is er ingebroken?'

'Ja, daar spreekt u mee...' 'Er heeft een plofkraak plaatsgevonden. De pinautomaat naast uw praktijk is opgeblazen. De ravage is enorm. Gelukkig zijn er geen gewonden. Ik denk dat het verstandig is als u even een kijkje komt nemen'. Ik spring beduusd in de auto richting Vinkel.

4.20 uur

Onderweg wordt op radio 2 al bericht over een enorme knal in Vinkel. Het gebouw zou op instorten staan. De daders zijn er met de buit vandoor. Als ik Vinkel nader zie ik een politie helikopter boven mijn zwarte Seat hangen. 'Zouden ze denken dat ik de dader ben?''.

Eenmaal in Vinkel staat het Pastoor Vogelsplein vol met politie en brandweer. Ik ga op zoek naar Wiljo van Nuland en zijn gezin. Gelukkig zie ik ze snel en ongedeerd onder een warme deken, het is verrekte koud

die nacht. Ze mogen hun huis niet meer in. Ik neem de schade snel in mij op. Het gedeelte van het pand waar de praktijk in zit, staat nog overeind, echter de ingang is niet meer begaanbaar. Ik mag de praktijk niet in om te kijken wat mijn schade is. Te gevaarlijk. De rechter voorgevel staat namelijk op instorten. De politie kan me nog niet vertellen wanneer ik er wel weer in mag. Tegen 7 uur zeggen ze meer te weten. Op dit moment kan ik ter plaatse niet veel doen en besluit naar huis te gaan. De eerste omroepwagen van Omroep Brabant is dan inmiddels al geïnstalleerd. Ik blijf met een hoop vragen achter... en hoor dat er een voor mij onbekende Vinkelaar in de uitzending van Radio 2 live zijn verslag doet.



Foto: Henk van Esch

7.00 uur

Na nog een onrustig uurtje in bed te hebben doorgebracht belt de politiemann. Tijd voor plan B, het pand is te onveilig en mag niet worden betreden. 'Heb ik wel een plan B?', stel ik mezelf hardop de vraag. De zorg voor de patiënten zal toch een of andere manier door moeten gaan. En wat als er spoed is, hoe bereiken ze ons dan? En hoe bereik ik de patiënten die op mijn spreekuur staan vandaag? De telefooncentrale en de toegang tot het computersysteem met onze digitale agenda en de patiëntendossiers is door de plof uitgeschakeld. Ik foeter dat we zo afhankelijk zijn van die rotcomputers. De meesten zullen inmiddels wel weten dat het een vreemde dag gaat worden, stel ik mezelf gerust. De



Jos en Janneke (huisartsen)

(medische) informatie en andere zaken ...

smsjes, mailtjes, appjes stromen namelijk al binnen op mijn telefoon. De eersten van de vele telefoontjes van vandaag worden gepleegd. Ik neem contact op met onze collega's uit Nuland en Geffen om te kijken of daar een spreekkamer vrij is om onze patiënten vandaag te ontvangen. Het zou topdrukte worden vandaag omdat we dinsdag een paar dagen met vakantie gaan. Gelukkig blijkt de praktijk in Geffen 2 spreekkamers vrij te hebben die we kunnen gebruiken. De website van de praktijk wordt direct aangepast zodat iedereen kan zien dat we vandaag in Geffen dokteren. Fijn als dingen lukken! Helemaal als de telefoon doorgeschakeld is naar de collega's in Geffen. We zijn bereikbaar... in ieder geval voor spoed. Ik stel voor de zekerheid de ambulancedienst ook op de hoogte van de praktijkperikelen.

7.45 uur

De eerste bulldozers om het puin op te ruimen arriveren op het plein. Goedlachse Chris heeft de leiding over de operatie. Hij komt niet uit Brabant maar plofkraken ruimen is zijn vak. Hij doet dit wekelijks en belooft mij plechtig dat deze puinhoop goedkomt. Ondertussen is Janneke met ons hele team op weg naar Geffen, terwijl ik bij Move2BFit een ruimte mag inrichten als 'crisis controle centrum'. Vanuit daar worden alle spreekuren zoveel mogelijk verplaatst alhoewel het lastig is velen te bereiken. Politie, brandweer, ramptoeristen en andere hulptroepen wordt geïnstrueerd om patiënten die voor het inloopsprekuren komen door te sturen naar Geffen.

9.00 uur

Ondertussen in Geffen. Binnen één uur twee assistenten clubjes samenvoegen heeft veel voeten in de aarde. Toch vinden ze samen al snel hun weg. Aangezien we nog steeds geen toegang hebben tot onze digitale agenda

worden de patiënten ouderwets op volgorde van binnenkomst genoteerd op een papiertje. De dossiers van de patiënten zijn gelukkig ook in Geffen te openen. Verwijzen moet vandaag even op de ouderwetse manier, want digitaal lukt nog niet. Vanuit Vinkel worden via de app ook nog patiënten aangekondigd die gezien moeten worden. De wachtkamer stroomt vol, maar gelukkig is iedereen geduldig.

11.00 uur

Het wordt drukker op het plein. De landelijke pers stroomt nu echt toe. Vinkel is voor even het middelpunt van Brabant. Bekende Vinkelnaren doen opgelaten hun zegje voor de camera of microfoon over wat er gebeurd is. Gelukkig word ik niet gevraagd... ik weet ze nog niet veel nieuws te vertellen. Patrick van D'n Driehoek is door de Rabobank op zijn vrije dag uit bed gebeld om de werklui te voorzien van koffie en Brabantse worstenbroodjes. De bankdirecteur staat in zijn nette pak de pers te woord. Het is de 15e plofkraak van dit jaar, maar zo'n enorme ravage had hij niet eerder gezien. Ik bespeur enige wanhoop in zijn ogen, 'waar gaat dit eindigen?' Tussen het puin liggen nog vele bankbiljetten te wapperen. Een medewerker van de Rabobank verzamelt alles vakkundig samen met de politie. De biljetten worden even later in onze wachtkamer geteld. Hoeveel er uiteindelijk is buit gemaakt wordt geheim gehouden. Ik ben wel nieuwsgierig.

13.00 uur

De bijna ingestorte ingang wordt nu ondersteund met palen. Het rechter gedeelte van het pand alwaar de praktijk zit, is grotendeels onbeschadigd. Wel zijn de stroom, water en gastoevoer kapot geblazen. Dit wordt nu mijn grootste zorg. Want zonder stroom en water kan de praktijk morgen niet open. Er worden verschillende troepen aan

het werk gezet om dit te herstellen. Ik ga duimen...

14.00 uur

Onze assistente Gerti heeft ondertussen vanuit Geffen bijna alle patiënten van het middag en avondsprekuren kunnen bereiken. Nagenoeg iedereen kan met wat pas en meetwerk vandaag in Geffen worden gezien. Ik moet zelfs bij gaan springen. Uiteindelijk zien we die dag ruim 45 patiënten dankzij de gastvrijheid van Dokter Berkelaar en Dokter van der Heijden.

17.00 uur

De patiëntenzorg zit erop, maar onze werkdag nog niet. De stroomvoorziening werkt nog niet. Gelukkig komen Enexis en Gerard van Lith ons te hulp. Om 18.00 uur springt het licht weer aan in de praktijk! De schoonmaakploeg wordt gebeld. We kunnen weer open morgen!

18.30 uur

Voordat we aan een frietje kunnen bij D'n Driehoek spreken we eerst nog persoonlijk met de burgemeester van Den Bosch. De gemeente laat zich van zijn beste kant zien en biedt volop hulp aan. Hebben we dat ook eens meegemaakt...

21.30 uur

Helemaal opgebrand 's avonds samen in bed (Ja ja wij slapen in één bed) nemen we de dag nog eens door. Het is toch nog redelijk goed gekomen. Het maakt ons trots dokter in Vinkel te zijn. We danken iedereen voor alle hulp die we hebben gekregen en de patiënten voor hun begrip en geduld op deze hectische maar bijzondere dag.

Ik hoop oprecht dat de plofkrakers deze column lezen... u zijt bedankt! Welterusten.

Groeten Jos (ook namens Janneke)