



## Travel doctors



Lieve inwoners van Vinkel,

Het is niet iedere maand dat we een column schrijven met zo'n bijzondere boodschap als deze. Best spannend ook! We willen jullie graag iets vertellen over een avontuur dat voor ons als gezin in het verschiet ligt. Een avontuur dat al jaren in onze hoofden ronddwaalt en waar we de afgelopen maanden concreet vorm aan hebben gegeven: we gaan op reis! Maar niet zomaar een reis. Het wordt een bijzondere combinatie van ontdekken, werken en leren. De praktijk heeft jarenlang veel tijd en energie van ons opgeslokt. Het is tijd om meer tijd met elkaar door te brengen en Guus en Pip onze volledige aandacht te geven. We zullen ruim 6 maanden wegblijven.

Over ongeveer een half jaar (juni 2025) pakken we onze backpacks en vertrekken we eerst richting Midden-Amerika. We gaan als gezin een poosje rondreizen om andere culturen en werelden te verkennen. Een droom die we al heel lang koesteren, en die nu eindelijk werkelijkheid wordt. We kijken er enorm naar uit om samen met Guus en Pip nieuwe ervaringen op te doen en herinneringen te maken die ons voor altijd bij zullen blijven.

Na dit reisgedeelte gaan we door naar Suriname, naar Paramaribo om precies te zijn. Daar gaan we beiden aan de slag als huisarts. We willen graag iets bijdragen aan de medische zorg daar, onze kennis delen, maar tegelijkertijd

hopen we ook veel te leren van de manier waarop de zorg in Suriname georganiseerd is. Het wordt een unieke kans om ons vak in een heel andere setting uit te oefenen en onszelf verder te ontwikkelen, zowel professioneel als persoonlijk.

We realiseren ons dat dit avontuur niet alleen impact heeft op ons gezin, maar ook op onze praktijk in Vinkel. Na tien jaar keihard werken, bouwen en investeren in onze praktijk, voelen we dat het tijd is om even afstand te nemen. Het is een moment van bezinning, om met frisse energie en nieuwe creativiteit straks weer terug te komen. We zijn ervan overtuigd dat deze stap niet alleen goed is voor ons, maar ook voor de praktijk op de lange termijn.

Voor de dagelijkse gang van zaken in de praktijk hoeven jullie je gelukkig geen zorgen te maken. We hebben er alle vertrouwen in dat ons team de praktijk draaiende houdt. Ze zijn zó goed op elkaar ingespeeld dat ze ons echt wel een paar maanden kunnen missen. Onze collega huisarts Nicole Loonen, die velen van jullie inmiddels al goed kennen, staat te popelen om de verantwoordelijkheid grotendeels op zich te nemen tijdens onze afwezigheid. Voor haar is dit een mooie kans om te ervaren hoe het is om het roer in handen te hebben, met het oog op haar toekomstige rol in de maatschap. Spannend? Zeker. Maar Nicole is er klaar voor en heeft er ontzettend veel zin in. Daarnaast wordt het team versterkt door

huisarts Martijn Mensink, die vier dagen per week in de praktijk komt werken. Twee vaste gezichten dus, waarvan Nicole een vertrouwd gezicht is voor velen van jullie. Voor zorgtrajecten die al lopen, in het bijzonder bij stervensbegeleiding of een euthanasieverzoek, zorgen we ervoor dat dit wordt overgedragen aan Nicole. Zij zal deze trajecten met dezelfde zorg en aandacht voortzetten.

Natuurlijk blijven we op de achtergrond bereikbaar en betrokken, maar we laten het dagelijks werk met een gerust hart aan onze collega's over. We hopen dat jullie ons dit avontuur van harte gunnen. En wees gerust: begin januari 2026 staan we weer fris en vol nieuwe verhalen voor jullie klaar in de praktijk in Vinkel. Tot die tijd wensen we jullie allemaal een goede gezondheid. Als jullie persoonlijk iets willen delen met ons in verband met vragen of zorgen over onze afwezigheid is dat altijd mogelijk.

We zullen jullie af en toe op de hoogte houden van onze belevenissen via deze column of berichten via de socials van de praktijk. Wie weet schrijven we de volgende keer wel vanuit een hangmat in de jungle van Midden-Amerika of tussen de palmbomen in Suriname!

*Hartelijke groet,  
Jos en Janneke*

*en namens ons allemaal...  
hele fijne feestdagen!*